

Gruppens årsberetning for 2020-2021

Det har været et noget mærkeligt spejder år vi har haft i år.

Vi fik da afholdt Tænkedag d. 22 feb. sidste år. som er Lord og Lady Baden Powels fødselsdag. Vi fejrede det med et lille løb, i området ved spejderhuset, med blandede patruljer og lederne i hver gren havde en post. Derefter gav vi alle hver 2 kr. for hvert år vi har været spejder. Pengene bliver samlet ind og sendt for at hjælpe med spejderarbejde i andre dele af verden.

Midt i marts måtte vi som alle andre lukke ned for alt spejderarbejde.

Vi kom dog igang igen et stykke inde i maj måned. men med et forsamlingsforbud, kunne vi kun holde møder i de enkelte afdelinger. Det var jo trods alt bedre end at være helt lukket ned.

Efter Sommerferien havde vi oprykning fra de forskellige grene. Det er Klanen som står for vores oprykning og de havde også lavet et lille løb rundt om Svanesøen med forskellige opgaver.

Sidst i august havde vi vores fælles kano og bade aften på Oreby Havn. Det var som sædvanlig en dejlig aften med mange deltagere.

Henover efteråret har vi kun kunne holde møder i de forskellige afdelinger.

Desværre blev der aflyst et par divisions arr., pga. forsamlingsforbudet.

Hen i december lukkede det hele jo ned igen.

Heldigvis ser det da nu ud til at lysne lidt igen. Vi er jo også kommet i gang med at holde møder igen. Men fælles samlinger må vi vente med lidt endnu.

Vi håber at det hele snart bliver lidt mere normalt igen. Så vi kan få lidt flere fælles ting i gang.

Spejder Hilsen

Claus Lohse

Gruppeleder